

## נסע במסלול הגיים

ודאי ראיתם אנשים הממתינים לאוטובוס שיקח אותם ליעדם. מה החזיקו בידם או נשאו על גבם?

מדוע נוסעים אלה נשאו מזוודה או תרמיל? ודאי שהנסיעה תהיה קלה ונעימה יותר אם לא יצטרכו לשאת תרמילים כבדים או אפילו קלים.

לא רק שקשה לסחוב את התרמיל אלא יש לפעמים טרחה גדולה למצוא לו מקום מתאים באוטובוס. אין ספק, שלכל האנשים היה יותר נח להשאירו בבית.

מה אם כן, מניע אנשים אלה להכניס את עצמם לאי-נוחות זאת? ודאי שלתרמילים יש שימוש חשוב לנוסע מפני שהוא מכיל ציוד חיוני שיזדקק לו כשיגיע למחוז חפצו.

הנוסע הכין עצמו מראש לפני שיצא לדרך והניח בתרמיל את כל אשר יצטרך הן במשך הנסיעה והן לאחר שיגיע ליעדו.

אכן, כל נוסע מכין את תוכן התרמיל בהתאם ליעד שלו. וכי הנוסע בחורף לאילת אורז אותם חפצים כמו זה הנוסע לגלוש בחרמון?

אין ספק, שתוכן התרמילים של נוסעים אלה יהיה שונה כי אנשים לוקחים איתם ציוד בהתאם לתנאים השוררים ביעד נסיעתם. הנוסע לגלישה לחרמון יצטייד בבגדים חמים שיגנו עליו מפני הצינה ואילו הנוסע לאילת יצטייד בבגדים ושאר אבזרי חוף ושחיה. הנוסע לסיור בנחל דוד ידאג לקחת עמו נעלי הליכה טובות,

כריכים ושתייה בכמות מספקת, אבל הנוסע לסיור בירושלים אינו צריך לדאוג כל כך למזון ושתייה כיון שבעיר הוא יכול למצוא זאת בנקל כמעט בכל מקום שהוא יגיע.

לסיכום, אפשר לומר שכל נוסע נבון חושב היטב לפני שהוא יוצא לדרך. יש כאלה שעורכים מראש רשימה מדוייקת של כל הצרכים הנחוצים להם כשיגיעו ליעד נסיעתם, אחרת כל הנסיעה עלולה להיות אכזבה גדולה ואי נעימות.

תארו לעצמכם שהנוסע לטייל במדבר יהודה, ישכח את המימיה והכובע, הרי כל היום הוא יסבול מחום השמש ומצמא. ואפילו שלא יגיע לסיכון חיון, הוא ודאי לא יוכל להפיק את מלוא ההנאה מן הטיול.

אם נתבונן לרגע, נגיע למסקנה שכולנו נמצאים במסע לאורך החיים. אנו רגילים לחשוב שאנו נוסעים רק ממקום למקום אבל למעשה אנו נוסעים גם במסלול הזמן. אנו נוסעים מהיום למחר וכבר נסענו מיום אתמול להיום. כל יום הוא ראשית הדרך למסע לימים ולשנים אשר לפנינו. צריך גם לזכור שה' העניק לכל אחד מאתנו חיים והוא מצפה שנמלא אותם בתוכן ונתאמץ לקראת יעדים והישגים. אם אכן כולנו במסע בחיים, אנו חייבים תמיד לשאול את עצמנו מהו היעד לנסיעתנו? האומנם אנו נוסעים בכיוון הנכון? האם ארזנו את הציוד הנכון אשר יעזור לנו להמשך הנסיעה?

אסור לנו לשכוח שכל אחד מאיתנו קיבל הזמנה לחיים מאושרים מלאי תוכן ועליזים. אכן זה מגיע לנו כבנים של בורא העולם. כל בוקר אנו מתחילים במסע חדש במסלול החיים. אכן, כאמור, עלינו להתכונן היטב למסע זה ולהניח בתרמיל את הציוד הנכון: נימוסים ודרך ארץ, ערכים ורצון טוב, השתדלות ומאמץ. עלינו לבדוק היטב אם אין אנו נושאים ב"תרמילנו" ציוד שאינו מועיל

כמו ערכים שליליים ומידות מגונות אשר לא רק שלא יסייעו לנו בהמשך המסע אלא אף יגרמו לנו הרבה אכזבות ועוגמת נפש.  
כדאי להתכונן היטב למסענו במסלול החיים. לכל אחד יש הזכות להצליח ולהתקדם. כל יום הוא צעד נוסף וצריך להתכונן גם לקראת המחר.

### שאלות

1. כיצד מתכונן אדם לפני שיוצא לטייל?
2. מדוע אדם הנוסע לטייל נושא עימו תרמיל?
3. האם תרמיליהם של כל המטיילים מכילים אותם חפצים? הסבר!
4. עיין בתהילים פרק קכ"ח פסוק א':
  - א. העתק את הפסוק!
  - ב. מה אתה לומד מן הפסוק?
  - ג. מצא קשר בין הפסוק הנ"ל לבין הפסוק בויקרא פרק כ"ו פסוק ג'!
5. כל אדם נוסע במסלול החיים:
  - א. כיצד נמלא את יעודנו כראוי?
  - ב. מהו הציווד הדרוש כדי שנצליח למלא את יעודנו כראוי?
6. אמרו חז"ל: "כל השונה [הלומד] הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא". מה באו חז"ל להדגיש לנו באימרה זו?