



קראו את האיגרת ששלח הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) לבנו נחמן כשעלה לארץ



מפת העולם בצורת תלתן, שיצר היינריך בונטינג ב-1594

- 1- איך הרמב"ן מתאר את ירושלים?
- 2- מי שלט באותה תקופה בארץ ישראל?
- 3- כמה יהודים היו גרים בירושלים?
- 4- מה הרגיש הרמב"ן, לדעתכם, כשראה את המצב של ירושלים?
- 5- מה עשה הרמב"ן כדי לשפר את המצב?
- 6- לפי דברי הרמב"ן, לשם מה היו באים אנשים לירושלים?
- 7- האם לדעתך, המצב הזה של ירושלים, הוא טוב, חיובי?

אומרת התורה בפרשת בחוקתי בפסוקי הקללה "והשמתני אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה" הפסוק אומר שכשעם ישראל יצא לגלות בגלל עוונותיהם, ארץ ישראל תישאר שממה, ריקה, חרבה כותב על זה הרמב"ן בפירושו על התורה: "מה שאמר בכאן (בפסוק לב) ושממו עליה אויביכם היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו וגם זו ראייה גדולה והבטחה לנו כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם"

8- מדוע לדעת הרמב"ן, המצב השומם בארץ היא בשורה טובה?

9- אילו עמים ידועים לך שניסו ליישב את הארץ ולא הצליחו?

איך זכינו לחזור לירושלים המאוחדת?

בכ"ט בנובמבר 1947, לאחר הכרזת חלוקת ארץ ישראל בעצרת האו"ם, פרצה מלחמת העצמאות. על פי תוכנית החלוקה של האו"ם, הייתה ירושלים יחד עם בית לחם, אמורות להיכלל במתחם מיוחד תחת שליטה בינלאומית. אולם שני הצדדים התעלמו ממנה, וניסו לתפוס את השליטה בעיר ובסביבתה. הכוחות הערבים חסמו בפני היהודים את הדרך לירושלים והפסיקו את זרם המים אליה. שיירות משוריינים בקושי הצליחו לפרוץ את הדרך אל העיר במחיר דמים כבד ולהביא לה אספקה. במבצע נחשון נכבשו כפרים ערבים בדרך לירושלים, אך מסוף חודש אפריל נחסמה הדרך כליל והעיר הייתה במצור מוחלט. במאי 1948 עזבו הבריטים את העיר והמלחמה התעצמה, העיר העתיקה נפלה בידי הירדנים. המצור על העיר נמשך עד פריצת דרך בורמה. בחודש נובמבר הוכרז על הפסקת אש והמלחמה הסתיימה. ב-5 בדצמבר 1949 הכריז דוד בן גוריון על ירושלים כעל בירת מדינת ישראל.

בין השנים 1948 ל-1967 הייתה העיר ירושלים חצויה. הקו העירוני היה קו שביתת הנשק, כקטע של הקו הירוק באורך שבעה קילומטרים, והוא שחילק את העיר בין מזרח ירושלים שהייתה חלק מהממלכה הירדנית, לבין מערב ירושלים שהייתה בשליטת מדינת ישראל. משני צידי הקו פרסו הצדדים ביצורים ומכשולים, ובניינים שונים בעיר לאורך הקו שימשו כעמדות צבאיות. כל העיר העתיקה, השכונות שמצפון אליה, והר הזיתים היו בתחום הירדני. בשנת 1967 במלחמת 6 הימים כבשנו שוב את כל ירושלים.



המלחמה נפתחה ביום ב', 5 ביוני 1967, בשעה 7:45 בבוקר, בתקיפה אווירית מקיפה. בשעות הראשונות של המלחמה תקפו כ-185 מטוסי חיל האוויר הישראלי, בפיקודו של מרדכי הוד, בסיסים צבאיים ושדות תעופה במצרים, ולאחר מכן בסוריה, בירדן ובעיראק, במבצע שנקרא "מבצע מוקד". תקיפות אלה היו הפתעה מוחלטת ולמעשה הכריעו את המלחמה מראשיתה בהשמידם את עיקר חילות האוויר של צבאות ערב. לאחר 2 גלי התקיפה הראשונים, בעקבות מתקפות של ירדן וסוריה על ישראל, הותקפו גם שדות התעופה של חיל האוויר הסורי וחיל האוויר הירדני. ביום הראשון של המלחמה השמיד חיל האוויר הישראלי 71 מטוסי קרב-הפצה, 264 מטוסי קרב ועוד 39 מטוסי תובלה ומסוקים.

במהלך תקופת ההמתנה עד המלחמה ישראל התאמצה להעביר למלך ירדן את המסר, שאינה רוצה מלחמה עמו ואין בכוונתה ליזום התקפה על שטח הממלכה ובכלל זה ירושלים המזרחית והגדה המערבית. עם זאת, בבוקר היום הראשון למלחמה, הועברו למטכ"ל הירדני הודעות מהמטכ"ל המצרי כאילו כוחות מצרים נוחלים הצלחה בחזית סיני, ומעודדים את הצבא לפתוח במתקפה ולקחת חלק ב"חלוקת השלל". [ב"ה' הקשה את ליבו של מלך ירדן, הוא נכנס למלחמה וזכינו לכבוש את ירושלים, יהודה ושומרון].

הרב גורן היה הרב ראשי לצה"ל מאז מלחמת העצמאות. לרב גורן נודע על החלטת הממשלה הסודית בדבר יציאה למלחמת ששת הימים, והוא החל בהכנות לקראתה. קודם למלחמה שהה הרב גורן עם הכוחות הממתינים על הגבולות, לצורך חיזוק המורל. בעת פרוץ המלחמה הצטרף הרב גורן לכוחות חטיבה 11, כשהוא מצויד בשופר ובספר תורה קטן. כשנודע לו כי נפתחה החזית הירדנית במלחמה הוא עלה לירושלים והצטרף לחטיבה 55 בפיקוד מרדכי גור. הוא נכנס עם אנשיה לעיר העתיקה דרך שער האריות והיה מן הראשונים שהגיעו לכותל המערבי, לאחר כיבוש הר הבית. הוא אמר שם ברכת שהחיינו, אל מלא רחמים והלל בברכה. את כניסתו לעיר העתיקה ואת התפילות ליווה בתקיעות שופר. [מעובד מתוך ויקיפדיה]



חובת ההודאה: כתוב במסכת פסחים דף קיז "והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן".

אנו מודים לה' ויחד עם זאת, מקווים ומצפים לבנות את בית המקדש במהרה בימנו.